

# Tors brudfærd

## Rollehæfte

### Hovedpersoner

Jætten Thrym: \_\_\_\_\_

En anden jætte: \_\_\_\_\_

Tor: \_\_\_\_\_

Loke: \_\_\_\_\_

odin : \_\_\_\_\_

Sif: \_\_\_\_\_

Freja: \_\_\_\_\_

### Andre medvirkende

Jætter: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Guder: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Fortæller: \_\_\_\_\_

## 1. AKT

**Sted:** I Jotunheim hos jætterne.

**Personer:** Thrym og en anden jätte.

**Situationen:** Det er nat, og jætterne prøver at sove, men Thrym forstyrrer dem.

**Thrym:**

*(Siddet foroverbøjet på sin seng med fødderne på gulvet, kroppen er lænet hen over benene. Albuerne hviler på knæene, og hovedet hviler tungt på hans hænder. Thrym sukker henført. Han ser ned i gulvet, når han taler.)*

“Jeg vil så gerne giftes med Freja. Hun er så dejlig...med sine klare øjne...skønne hår og sin flotte krop! Men måske vil hun ikke flytte til Jotunheim og bo hos mig. Måske elsker hun mig ikke.“

**Jätte:**

*(Rejser sig halvt fra sit sengeleje. Hviler overkroppen på sine albuer, men bliver liggende på sin seng. Ser over på Thrym, hvis seng står til venstre for ham med ca. 3 m imellem.)*

“Du må ikke være rigtig klog, Thrym. Freja vil da ikke giftes med sådan en grim jätte som dig. Du får hende aldrig! Du har også for mange lus og lopper!“

**Trym:**

*(Har ikke hørt efter, hvad den anden jätte har sagt. Han fortsætter henført med at tale drømmende om Freja.)*

“Ååååh, Freja. Hun er så dejlig! Hvordan skal jeg dog få hende?“

**Jätte:**

*(Har lagt sig ned på siden med ryggen til Thrym. Han flytter sig ikke fra denne position, da han tysser på Thrym.)*

“Ti nu stille! Det er sent! Jeg vil sove!“

**Thrym:**

*(Rejser sig op fra sengen i en hurtig og pludselig bevægelse. Han står midt på gulvet. Hans venstre hånd støtter højre albue. Højre hånds pegefinger rører hans læber. Resten af hånden hviler under hagen. Eftertænksomt kigger han op i loftet. Han taler sagte og opløftet med dreven stemmeføring.)*

“Nej, hør nu lige...jeg har en plan!”

**Jætte:**

*(Vender sig om på den anden side, så hans krop og ansigt vender hen imod Thrym. Han sukker irriteret og vrisser af Thrym.)*

“Ti stille og læg dig til at sove! Du får hende alligevel aldrig!”

**Thrym:**

*(Går hen til jættens seng og fortæller begejstret om sin luskede plan.)*

“Hør nu her: Jeg stjæler Tors hammer! Så kommer Tor styrtende og vil have den tilbage. Og så siger jeg til ham, at hvis han vil have sin hammer tilbage, så vil jeg have Freja til brud.”

**Jætte:**

*(Jættten rejser sig nu hurtigt fra sit leje og står på gulvet foran Thrym. Han stiller sig helt hen foran Thrym, som han vrisser irriteret af.)*

“Læg dig nu ned og sov! Du kan slet ikke få fat i den hammer!”

**Thrym:**

*(Lægger sin højre hånd på jættens venstre skulder, smiler skælmsk og nikker.)*

“Det kan du tro, jeg kan!”

**Thrym:**

*(Vender ryggen til jættten og forlader stedet.)*

“Nu tager jeg til Asgård. Sov du bare videre.”

## 2. AKT

**Sted:** Tors hjem, Bilskirner i Trudheim (i Asgård).

**Personer:** Tor, Sif og Loke.

**Situationen:** Det er morgen. Tor opdager, at hans hammer, Mjølner, er væk.

*(En hane galer i baggrunden. Tor rejser sin overkrop fra sengen med et sæt. Han vrisser irriteret.)*

**Tor:**

“Åh, nej. Nu galer den skrækkelige hane igen!”

**Tor:**

*(Står op og går hen til soveværelsets endevæg, hvor Mjølner plejer at hænge på et søm. Han gnider sine øjne og fokuserer derfor ikke på væggen, før han er henne ved den.)*

“Lad mig få fat i min hammer, Mjølner! Hvis jeg kaster Mjølner efter hanen, holder den sikkert op med at gale.”

**Tor:**

*(Står halvvejs med ryggen mod væggen, hvor Mjølner plejer at hænge. Han ser ikke på væggen, idet han fører hånden hen over det sted, hvor Mjølner plejer at hænge. Da han mærker, at Mjølner ikke er der, vender han sig mod muren og ser på den. Han mærker vantro efter med begge hænder og vender sig igen, så han har krop og ansigt ud mod rummet. Vantro råber han ud i rummet.)*

“Hvad i alverden...! Mjølner er væk!”

**Tor:**

*(Går rastløst rundt i rummet, mens han fortvivlet råber på Mjølner. Han bukkes sig ned og kigger under dobbeltsengen og løfter op i sin dyne og ser efter, om Mjølner er der.)*

“Mjølner!! Mjøøøøølner! Hvor er du? Kom tilbage!”

**Tor:**

*(Står stille på gulvet og tager sig fortvivlet til hovedet.)*

**Sif:**

*(Gaber søvnigt. Løfter sin overkrop en smule og hviler den på albuerne.)*

“Hvad er det for en larm, du laver, Tor? Solen er end ikke stået op endnu. Kom nu hen og læg dig til at sove.”

**Tor:**

*(Løfter hidsigt armene i vejret og appellerer til publikum. Hurtigt skifter han position. Han står med venstre hånd løftet op og ud fra kroppen, mens han med højre hånd peger hen mod Sif.)*

**Tor:**

“SOVE! Hun snakker om at sove!”

**Tor:**

*(Vender sin krop i retning mod Sif i sengen. Hans venstre hånd støtter på hans hoft, albuen danner en vinkel på næsten 90°. Højre hånd er rettet mod Sif.)*

“Min hammer er forsvundet! Og du taler om at SOVE?”

**Sif:**

*(Klapper på Tors lagen og appellerer til, at Tor sætter sig i sengen.)*

“Rolig, Tor. Hids dig nu lidt ned. Kom herhen og sæt dig og fortæl mig så stille og roligt, hvad der er i vejen.”

**Tor:**

*(Tager først begge hænder op til hovedet. Derefter strækker han dem appellerende ud mod Sif.)*

“Den største af alle ulykker har ramt mig! Mjølner er væk! Nogen har stjålet den! Forstår du? NOGEN HAR TAGET MJØLNER!”

**Sif:**

*(Rejser sig hastigt fra sengen og går rundt om den...bevæger sig hen mod Tor.)*

“Hva’ SIGER du? Det var dog FORFÆRDELIGT! Vi må se, om vi kan finde nogle spor, der kan vise os, hvem der har taget den.”

**Tor:**

*(Går hen bag Sif og tager hende om livet. Fører hende lidt hen ad gulvet, indtil han giver slip og går den anden vej.)*

“Nej, gå du bare ned og lav morgenmad. Dette er en sag for mænd. Jeg vækker Loke. Så må han hjælpe mig.”

**Sif:**

*(Forlader lokalet.)*

“Godt! Så må I jo hellere se at komme i gang.”

**Tor:**

*(Løber ind i værelset ved siden af og rusker i Loke. Tor hiver hårdt i Lokes skjorte, så Lokes overkrop slipper lagenet.)*

“LOKE! LOKE!”

**Loke:**

*(Åbner øjnene og løfter med et sæt overkroppen fra sengen.)*

“Ja, hvad sker der? Er det Ragnarok?”

**Tor:**

*(Holder stadig fast i Lokes skjorte.)*

“Det er meget værre! MJØLNER ER BLEVET STJÅLET!!!”

**Loke:**

*(Rejser sig langsomt fra sengen og stiller sig på gulvet ved siden af Tor. Klør sig i nakken, mens han taler til Tor, der nu giver slip i hans skjorte.)*

“Hva’ siger du? Det kan da ikke passe. Fortæl mig nu det hele stille og roligt.”

**Tor:**

*(Slår irriteret ud med hænderne, mens han taler. Underarmene gestikulerer op og ned, og hænderne er åbne.)*

“Æiii, nu lyder du ligesom Sif! Jeg vågnede i morges for at kaste Mjølner efter hanen, og så...”

**Sif**

*(Kommer løbende hen imod Tor og Loke.)*

“Tor! Tor...se her! Jeg tror, jeg har fundet et spor! Det er en ring, og der er skrevet...”

**Tor:**

*(Vrisser irriteret af Sif.)*

“Hold mund, Sif. Vi står og snakker.”

**Sif:**

*(Nærmer sig langsomt Tor og Loke.)*

“Jamen...”

**Loke:**

*(Vinker med sin højre hånd Sif hen til sig.)*

“Lad mig se den ring.”

**Loke:**

*(Tager ringen fra Sifs åbne venstre hånd. Vender og drejer ringen i sine hænder. Vender ringen op imod lyset. Kigger meget grundigt på den. Holder den skiftevis langt væk fra og tæt på sine øjne. Vender sig mod Tor.)*

“Se her, Tor. I ringen står der: ’Til Thrym fra Thrym på min fødselsdag’. Noget siger mig, at det er Thrym, der har stjålet din hammer.”

**Tor:**

*(Klapper glædesstrålende Loke hårdt i ryggen, så Loke ryger lidt fremad.)*

“Hvor er du klog, Loke. Hvad skulle jeg dog gøre uden dig?”

**Sif:**

*(Ryster opgivende på hovedet, mens hun ruller med øjnene. Forlader hovedrystende værelset.)*

**Loke:**

*(Ser først ned i jorden – i påtaget forlegenhed. Smiler.)*

“Nå, ja. Hvis jeg selv skal sige det, var det da meget snedigt af mig at læse det, der står inde i ringen.”

**Loke:**

*(Placerer sin højre hånd på Tors venstre skulder. Begge vender de sig og forlader langsomt lokalet. Tor ser frem foran sig, mens de går – men lader Loke tale.)*

“Og jeg skal nok hjælpe dig, Tor. Jeg låner Frejas fjederham. Når jeg har hendes dragt af fjeder på, flyver jeg til Jætternes hjem, Jotunheim, og henter hammeren hos Thrym.”

**Loke:**

*(Fjerner sin hånd fra Tors skulder og forlader værelset, så Tor står alene tilbage.)*

**Tor:**

*(Vender sig ud mod publikum.)*

“Han er nu dygtig, ham Loke. Bare han snart finder min hammer.”



### 3. AKT

**Sted:** Jotunheim.

**Personer:** Loke og Thrym.

**Situationen:** Loke er lige landet i Jotunheim. Den første, han møder, er Thrym.

**Loke:**

*(Lægger Frejas fjederham på gulvet og går hen imod Thrym.)*

“Goddag, Thrym.”

**Thrym:**

*(Smiler venligt. Bliver stående, hvor han står. Har hænderne bag på ryggen, afslappet.)*

“Goddag, Loke. Hvordan står det til i Asgård?”

**Loke:**

*(Har hænderne i siden. Ryster en smule på hovedet.)*

“Ikke særlig godt. For der er nogen, der har stjålet Tors hammer.”

**Thrym:**

*(Lader som om, han er forbløffet og forarget over nyheden. Står stadig lidt væk fra Loke. Lader nu den højre hånd falde ned langs siden. Den venstre hånd hviler på venstre hofte.)*

“Det var dog skræækeligt! Ved man, hvem der har gjort det?”

**Loke:**

*(Åbner sin højre hånd, som indeholder Thryms ring. Loke ser på ringen, mens han nærmer sig Thrym.)*

“Nej. Men kender du denne ring?”

**Loke:**

*(Viser ringen til Thrym.)*

**Thrym:**

*(Tager ringen og ser fornøjet på den. Lægger derefter ringen ned i sin egen brystlomme.)*

“Ja! Jeg kender da godt den ring. Det er den ring, jeg lagde, da jeg stjal Tors hammer.”

**Loke:**

*(Ser forundret på Thrym. Hæver stemmen, da han taler til ham.)*

“Hvad SIGER du? Indrømmer du, at det var dig, der stjal hammeren?”

**Thrym:**

*(Smiler stort og lægger armene over kors.)*

“Ja! Jeg tilstår. Du har afsløret mig.”

**Loke:**

*(Trækker sig langsomt tilbage, mens han ryster på hovedet. Han ser stadig på Thrym.)*

“Jamen...jeg troede...øh, jeg mener...har du...”

**Thrym:**

*(Bliver stående – afslappet – med hænderne over kors og smiler lystigt til Loke.)*

“Jeg kan ikke skjule det for dig, Loke. Det er mig, der har taget hammeren.”

**Loke:**

*(Klør sig først i nakken og peger derefter mistroisk på Thrym.)*

“Øhhh, dig?”

**Thrym:**

*(Tager hænderne ned, så de hænger langs siden. Læner kroppen en smule forover, da han taler til Loke. Hæver stemmen væsentligt.)*

“JA, FOR POKKER. JEG HAR TORS HAMMER! Og du kan hilse og sige, at han ikke får den tilbage, før jeg får Freja til kone.”

**Loke:**

*(Rynker sine øjenbryn og slentrer langsomt hen imod værelsets udgang. Vender sig mod Thrym, inden han går.)*

“Og det vil du have, jeg skal flyve hjem og fortælle?”

**Thrym:**

*(Bliver stående. Ansigtet er i afslappede folder. Han fortrækker ikke en mine. Men stemmen lyder glad.)*

“Ja, gør du det, Loke.”

## 4. AKT

**Sted:** I Asgård.

**Personer:** Tor, Loke, Freja og Odin.

**Situationen:** Loke er netop landet, og Tor møder ham.

**Tor:**

*(Går hen imod Loke, så snart han ser ham.)*

“Nå, der er du, Loke. Har du hammeren?”

**Loke:**

*(Går langsomt hen imod Tor.)*

“Tor, jeg har en sørgelig nyhed! Det er Thrym, der har stjålet din hammer. Og han vil ikke give den tilbage, medmindre han får Freja til hustru.”

**Tor:**

*(Slå lettet ud med armene og nærmer sig smilende Loke.)*

“Nå, men det er da ikke noget problem. Hent lige Freja. Vi må fortælle hende, at hun skal giftes med Thrym.”

**Tor:**

*(Vifter indforstået Loke på vej, så han kan hente Freja.)*

**Loke:**

*(Vender sig om og går langsomt væk fra Tor.)*

“Ja, jeg skal nok hente hende. Men du må SELV fortælle Freja, at hun skal giftes.”

**Loke:**

*(Loke går. Lidt efter kommer han tilbage med Freja ved sin side. De stiller sig begge foran Tor.)*

“Hvor ser du godt ud i dag, Freja!”

**Tor:**

*(Smiler glad og tager Frejas hænder, som han holder i sine egne hænder.)*

“Ja, og det er udmærket. For du skal nemlig giftes.”

**Freja:**

*(Tager vredt sine hænder til sig. Ser rasende på Tor, da hun taler.)*

“Hvad er det, du siger, Tor? Jeg skal da ikke giftes!”

**Freja:**

*(Ser kærligt over på Loke, mens hun smiler, og taler til Tor – og siden Loke. Taler kælent.)*

“Det er måske Loke, der har fundet ud af, at han mangler en kone?...Hva’, søde Loke?”

**Loke:**

*(Trækker sig et skridt tilbage fra Tor og Freja. Er forbløffet.)*

“Mig? Nej, ved du nu hvad, Freja, jeg...”

**Tor:**

*(Nærmer sig Freja igen, lægger manipulerende sine hænder omkring hendes ansigt og taler med opløftet stemme.)*

“Hold så op med al den snak! Det er selvfølgelig ikke Loke, du skal giftes med. Det er Thrym.”

**Freja:**

*(Rykker sig løs fra Tors hænder og træder tre skridt tilbage. Råber hidsigt efter Tor.)*

“HVAD ER DET, DU SIGER? Giftes med Thrym?...Den store, grimme jætte. Nej, det kan jeg godt sige dig, Tor. Så gal er jeg heller ikke efter at få en mand!”

**Tor:**

*(Taler ublidt til Freja.)*

“Det bliver du nødt til, Freja. Thrym har stjålet Mjølner. Og han vil kun give den tilbage, hvis du får dig til kone.”

**Freja:**

*(Nærmer sig Tor med store fagter og hævet stemme.)*

“Du mener da ikke, at jeg skal giftes med Thrym, bare fordi du vil have din hammer tilbage!”

**Tor:**

*(Indser, at den kommanderende tone ikke virkede. Prøver manipulerende at overtale Freja.)*

“Jamen...jamen, Freja...det bliver da også skægt for dig! Du får fine kjoler og smykker...og...”

**Freja:**

*(Træder helt hen foran Tor og skrider af ham, mens hun peger sin højre pegefinger op mod hans ansigt. Stopper først fingeren, da den er meget tæt på hans næse.)*

“NÅ, SÅ DET GØR JEG? HVA', TOR? HVIS DET ER SÅ HERLIGT ALT SAMMEN, HVORFOR GIFTER DU DIG SÅ IKKE MED THRYM?”

**Tor:**

*(Bliver overrasket over Frejas fremfærd. Bæver først en smule i stemmen...men fortsætter så sine forsøg på at manipulere.)*

“Neej, men...øhhh, jeg er jo heller ikke nogen kvinde, vel?”

**Odin:**

*(Odin nærmer sig langsomt og ærværdigt de andre.)*

“Hvad er der sket? Hvorfor er Freja så vred?”

**Tor:**

*(Vender sig mod Odin og forklarer sig.)*

“Thrym har taget min hammer. For at give den tilbage vil han have Freja til hustru. Men det vil Freja ikke gå med til.”

**Odin:**

*(Ser ned i gulvet. Tænker sig lidt om...og henvender sig derefter til Tor.)*

“Jeg har en løsning. Freja behøver ikke at gifte sig med Thrym. Vi klæder Tor ud i brudedragt og slør. Så kan Tor rejse til Jotunheim som Freja.”

**Tor:**

*(Vred og afvisende.)*

“Skulle JEG, Tordenguden, tage dametøj på? DET KAN JEG IKKE!”

**Loke:**

*(Lægger sin højre hånd på Tors skulder og overtaler Tor).*

“Det bliver du nødt til, Tor. Ellers får du ikke din hammer. Men jeg klæder mig ud som din brudepige og tager med. Vi finder hammeren, og så dræber vi Thrym med den!”

**Tor:**

*(Ser stille ned i gulvet. Vrænger mundvigene nedad.)*

“Jeg er ikke meget for det...men hvis der ikke er anden udvej, må jeg vel gøre det.”

*(Tor og Loke går ind i værelset ved siden af for at klæde om.)*

## 5. AKT

**Sted:** Thryms gård i Jotunheim.

**Personer:** Tor, Loke (forklædt som kvinder), Thrym og andre jætter.

**Situationen:** Alt er parat til bryllup. Thrym venter på Frejas ankomst.

**Thrym:**

*(Går rastløst rundt på gulvet. Taler med en anden jætte. Vender og vrider nervøst sine hænder.)*

“Jeg kan høre, de kommer. Er alt parat til festen? Se! Der kommer Freja! Ih, hvor jeg glæder mig til at blive gift med hende.”

**Thrym:**

*(Går hen imod Tor, der er forklædt som Freja.)*

“Velkommen, søde Freja!”

**Jætte:**

*(Står lidt væk fra Thrym. Henvender sig til alle i rummet, da han taler. Højtidelig stemme-føring.)*

“Lad festen begynde! Bær maden ind!”

**Tor:**

*(Sætter sig ved det store langbord ved siden af Loke. Tager frejdigt for sig af maden, der bliver stillet på bordet.)*

“Uhm, det ser herligt ud. Jeg tror, jeg vil begynde med et vildsvin. Ahhh, det er dejligt. Fåret ser også lækkert ud. Det må jeg smage! Og den der okse, mmm-mmmmm, jeg er skrupsulten.”

**Thrym:**

*(Går hen og stiller sig ved siden af Loke. Hvister Loke i øret.)*

“Sig mig...spiser alle piger fra Asgård så meget?”



**Loke:**

*(Taler højt og tydeligt. Ryster ganske kort på hovedet. Er overbevisende og frisk i stemmeføring og attitude.)*

“Nej, da! Normalt spiser Freja som en fugl. Men hun har hverken spist eller drukket i flere dage af længsel efter dig.”

**Thrym:**

*(Stråler af glæde. Taler med normal, men opløftet stemmeføring.)*

“Nej, er det rigtigt? Hvor sødt! Måske skulle man prøve med et lille kys...?”

**Thrym:**

*(Går hen bag ved Tor, der sidder og er meget optaget af at spise. Forsøger at løfte på Tors slør.)*

**Tor:**

*(Først da Thrym forsøger at løfte sløret, opdager Tor, at Thrym står bag ved ham. Han vender sig vredt om og snærer ad ham.)*

“Hold dig væk!!”

**Thrym:**

*(Henvender sig rystet og foruroliget til Loke. Går lidt væk fra Tor og nærmer sig Loke.)*

“Men hvorfor har Freja så vrede øjne?”

**Loke:**

*(Nærmer sig langsomt Thrym, så de står over for hinanden.)*

“Øhhh, hun har heller ikke sovet i mange nætter af længsel efter dig.”

**Thrym:**

*(Bliver fornøjet. Slår hænderne sammen af overvældelse.)*

“Er det sandt? Hvor kært!”

**Thrym:**

*(Vender sig om mod en anden jätte.)*

“Hent nu Tors hammer. Læg den i Frejas skød! Den skal være bryllupsgave.”

**Jätte:**

*(Henter Mjølner, der ligger under et klæde på et bord i lokalet. Går hen til Thrym og giver ham den. Ingen af dem siger noget.)*

**Thrym:**

*(Tager Mjølner fra jättens hånd og lægger den i Tors skød.)*

“Værsgo, Freja! Her er din bryllupsgave.”

**Tor:**

*(Tager lynhurtigt fat om Mjølner med sin højre hånd og springer op fra stolen med et sæt. River sløret af og råber rasende.)*

“Tak for det, din usle jätte. Nu skal du dø, fordi du stjal min hammer!”

**Tor:**

*(Svinger Mjølner med begge hænder og laver et sideløns, hårdt slag mod Thryms hoved. Dette ene slag slår Thrym ihjel.)*

**Øvrige jætter:**

*(Flygter forskrækket ud af lokalet.)*

**Tor:**

*(Henvendt til Loke. Med lettelse – men styrke – i stemmen.)*

“Kom, Loke. Lad os komme tilbage til Asgård. Og det kan ikke gå hurtigt nok!”

*(Tor og Loke forlader rummet. Thrym lader de ligge på gulvet.)*